

Looiernieuws

December 2017 januari, 2018 jaargang 24 nr 7

Bridgeberichten, Kunst-, Antiek- Veiling- & Suitenieuws

Fijne feestdagen en 'n goed begin



Colofon Looiernieuws:

Redactie & Advertenties:	Beemsterstraat 491 Amsterdam
Bezoekadres Bridgeclub de Looier:	Beemsterstraat 491 Amsterdam
Email adres:	info@looier.com
Tel. Looier :	020 - 420 69 88
Telefoonnummer van het hotel in San Carlo	+39 0585 43 193

www.bridgepartner.nl

Bridgeclub de Looier

Telefoonnummer voor de bridgeclub : 020-420 69 88

De Kerst-Monopoly-Drive verhuist naar dinsdagmiddag



De schitterende boeketten van Map de Groot zullen we dit jaar node missen. De blauwe boom is echter al opgezet en de kerststal staat ook.

De leukste drive die de Looier organiseert staat voor de deur. Dinsdagmiddag 19 december wordt de Kerst-Monopoly-Drive gespeeld. Iedereen is welkom. Niet-leden betalen echter per persoon € 25,-, want er zijn vele leuke prijzen te winnen. Iedereen krijgt bij aanvang € 4.300,- in Monopoly geld. Ga je één down in een kwetsbaar contract, dan betaal je € 100,- aan de tegenstanders. Maak je een kwetsbare 3SA, dan kasseer je € 600,-. Met het geld dat je aan het eind van de drive over hebt kun je op een keur aan prijzen bieden. Nu de Looier weer in antiek begonnen is, kunnen verzamelaars hier hun hart ophalen.

Naast wijn en snoeperijen, zal er een bridgkalender, een zilveren gulden en een zilveren rijksdaalder worden geveild. Daarnaast is er een keur aan snuisterijen. Dit mogen jullie niet missen. Reserveer!

Robberen na de Nieuwjaars Receptie

De Nieuwjaars-Receptie zal dit jaar op dinsdagavond 9 januari gehouden worden. Alle leden zijn uitgenodigd het glas op een feestelijk bridge jaar te heffen. Oliebollen mogen natuurlijk niet ontbreken en ook daarvoor zal worden gezorgd.



Mochten er mensen zijn die aan deze robberbridge avond willen deelnemen, dat kan. Het gebruikelijke tarief is 5 cent per 100 punten. Als er spelers zijn die een dergelijk tarief niet spannend genoeg vinden, er kan bij voldoende belangstelling, op deze avond om een iets hoger tarief gespeeld worden. Maximaal stellen we echter voor tot één cent per punt te gaan (minder kan ook) want het moet wel leuk blijven.

Bij robber is het gebruikelijk dat je na elke robber van partner wisselt, zodat de kansen in dat opzicht gelijk zijn. Het zou fijn zijn als je een mailtje naar info@looier.com zou sturen om aan te geven dat je komt en dat je mee wilt spelen. We hebben dan meer zicht op het aantal deelnemers. Omdat de kaarten bepalen wie met wie begint, spreken we af allemaal Acol basic te bieden. Dat systeem gebruiken onze leerlingen. Zij spelen 15-17 sans; een 1♣ opening belooft minimaal een 4-kaart .♣. Zij hebben Stayman geleerd en hoewel azen vragen nog nauwelijks aan de orde is geweest, is er afgesproken dat er met 4SA naar het azenbezit gevraagd wordt. De antwoorden zijn: 5♣ belooft 0 azen; 5♦ belooft er één; 5♥ belooft 2 azen 5♠ 3 en als je 5SA biedt heb je 4 azen in handen. Het vragen naar heren is niet behandeld.

Programma Specials 2017

- Dinsdag 19 dec. 12.45 - 18.00 **Monopoly-Drive**. Niet-leden € 25,-
Geen Robberbridge deze avond
- Vrijdag 22 dec. 12.45 - 16.45 Laatste drive van 2017
13.00 - 16.00 Bridgeles Acol 5-kaart hoog
Les 12: Laatste les van de cursus Acol 5-kaart hoog.

Bridgeclub de Looier is gesloten tot vrijdag 5 januari

Programma Specials 2018

- Maandag 8 jan. 18.30 - 23.30 Start competitie 'Looier Individueel'
- Dinsdag 9 jan. 12.45 - 16.30 **Start comp. Advocaat Drive**
18.30 - 19.30 **Nieuwjaars-Receptie-Drive** en...
19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
- Vrijdag 12 jan. 12.45 - 16.45 Feestelijke start met Acol-leerlingen
- Dinsdag 16 jan. 12.45 - 16.30 **Advocaat Drive**
19.30 - 22.30 **Bridge Spoedcursus voor € 10,-**
- Dinsdag 23 jan. 12.45 - 16.30 **Advocaat Drive**
19.00 - 19.30 **Bridge Spoedcursus voor € 10,-**
19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
- Zaterdag 27 jan. 11.00 - 16.00 **Veiling-markt in het Zwanenmeer.**
16.00 - 17.00 **Start veiling "Left Overs"**
- Zondag 28 jan. 12.45 - 17.45 'De Champagne-Drive'
leden € 5,- andere deelnemers € 10,-
- Dinsdag 30 jan. 12.45 - 16.30 **Advocaat Drive**
19.00 - 19.30 **Bridge Spoedcursus voor € 10,-**
19.30 - 22.30 Robber-Bridge.
- Vrijdag 2 feb. 12.45 - 17.00 Taart-Club start nieuwe competitie
- Maandag 6 feb. 19.15 - 23.00 Nieuwe competitie Looier Individueel
- Dinsdag 7 feb. 12.45 - 16.30 **Advocaat Drive**
19.00 - 19.30 **Bridge Spoedcursus voor € 10,-**
19.30 - 22.30 Robber-Bridge.



Telefoonnummer voor Looier Suites: 020-420 69 88

‘n Intieme blik in het leven van...

Geïnspireerd door de 2 boeken van Hendrik Groen “Pogingen iets van het leven te maken” en “Zolang er leven is” startte ik een blog. Wat dat precies zou inhouden wist ik toen nog niet, maar ik ben er ondertussen wel achter dat het tijd vreet.

Om te beginnen zal ik me even voorstellen, Hans Becker. Ooit runde ik in het centrum van Amsterdam een antiekmarkt. Na de verkoop daarvan bleven er een hotel in Toscane, twee huizen in Antona en enkele zieltogende bridgeclubs over. ‘s Zomers werk ik in het hotel en 15 september reis ik af naar Nederland om me op die clubs te storten.

De bridgeclubs zijn na de verkoop van het gebouw van de Looier naar ‘Het Zwanenmeer’ aan de Beemsterstraat 491 verhuisd. 80% Procent van de leden is toen opgestapt. Van de clubs die we voortzetten is één club al ter ziele en één club ligt aan het infuus. Alle clubs hebben het moeilijk. We moeten de maandagavond en de vrijdagmiddagclub groei bieden. Onze bridgeschool moet daarvoor zorgen en daarmee houd ik me momenteel intensief bezig.

Een nieuwe club op dinsdagavond is het speerpunt. Daar kun je in één avond voor € 10,- leren bridgen. Die club moet ons infuus worden en voor nieuw elan gaan zorgen. Deze ‘Robberclub’ heeft nu al 7 leden.

Daarnaast zijn er de wat uitgebreidere cursussen die begin oktober gestart zijn. Al met al hebben deze cursisten al voor 50% groei gezorgd. Dat geeft de burger moed.

Eind oktober heb ik me ook weer op het antiek gestort. Voor het eerst sinds enkele jaren werd er weer eens antiekmarkt door mij georganiseerd. De start van die regelmatig georganiseerde antiekmarkten leek me een goed moment om het blog te beginnen en zo geschiedde.

Op facebook en op onze site (klik op de balk Blog en Uitgeverij) kun je lezen wat mij zoal overkomt. Het eerste blog volgt hierna.

Blog van zaterdag 28 okt. 2017

De markt in het Zwanenmeer was wat bezoekersaantallen betreft een groot fiasco. Er kwam namelijk helemaal niemand op af! Noch standhouders die een tafeltje huurden, noch bezoekers om een oog op de uitgestalde koopwaar te laten vallen. Genoeg koopjes te scoren, want na de markt, 's middags om 4 uur, zou er een veiling worden gehouden. Op die veiling is evenmin iemand afgekomen. Dáár had een grote slag geslagen kunnen worden. Alle artikelen die de Looier niet meer naar haar opslag wilde terugslenpen, zouden met een startprijs van slechts één Euro aangeboden worden. Wat te denken bijvoorbeeld van dit schattige poppenwinkeltje voor 'n pick?



Foto boven: *Niemand gezien die één Euro voor dit winkeltje wilde bieden. Zaterdag 27 januari, wordt een nieuwe poging ondernomen dit winkeltje te slijten.*

Een foto van de lege ingerichte ruimte wil ik u evenmin onthouden. Dan kunt u zich een beeld vormen van datgene wat u, mocht u eventueel geïnteresseerd zijn, kunt verwachten. Er kunnen zoals u ziet nog wel wat tafeltjes bij, maar ik vond het er niet onaardig uit zien en...

Wij pakken volgende keer nog meer spullen uit.

Mijn vrouw Yolanda en ik zijn, om de eerste antiekmarkt in het Zwanenmeer te vieren bij Japans restaurant Pagets in de Hartenstraat gaan eten.



Foto boven: *Een blik op de uitstalling van spullen tijdens de eerste veiling-markt in 'Het Zwanenmeer' aan de Beemsterstraat 491 in Amsterdam Noord.*

Heerlijke heldere vissoep, daarna bleek er nog maar één van de vis-schotels die we besteld hadden aanwezig. Aangezien ik toch al twijfelde tussen de zalm en die andere, waarvan de naam me ontschoten is, heb ik de zalm als hoofdgerecht genomen. Verrukkelijk! Jammer dat het gebakken ijs, waar Yolanda zo dol op is, dit keer niet de kwaliteit had die ze gewend is. Ik had bolletjes ijs die in rijst-flensjes waren verpakt. Zag er heel leuk uit, maar ik ben geen liefhebber van rijst. Ik kende dus het risico, maar wil altijd alles proberen. Alles netjes opgegeten, maar ik zal dat gerecht niet snel opnieuw bestellen.

P.S. Om de tekst actueel te houden is de datum in het bijschrift van de foto met het poppenwinkeltje aangepast. Dat winkeltje is namelijk nog steeds niet verkocht en wordt op de veiling-markt van zaterdag 27 januari opnieuw aangeboden.

Midweek in Toscane

Nog enkele heel erg goedkope kamers!

Voor de bridgetrip in mei hebben zich al verschillende paren en individuele deelnemers aangemeld. U hoeft dus niet bevreesd te zijn dat de reis niet doorgaat, of dat u zich enkel met Yolanda Schaefer en Hans Becker (zij verzorgen de wedstrijdleiding) moet vermaken. Onze bridgetrips gaan namelijk altijd, ook als er nauwelijks deelnemers zijn, door. Die reizen zijn eigenlijk de leukste, want dan heb je privé een Nederlands sprekende gids tot je beschikking. Hij kan je de mooiste plekjes van Toscane tonen.. Dat zou er namelijk kunnen gebeuren mocht er onverhoopt weinig belangstelling voor zo'n midweek zijn.

De prille Italiaanse lente is ideaal om te reizen. Niet te heet, nog weinig toeristen en het weer kan al heel aangenaam zijn. Van budget-room, tot suite, alle kamers boekt u deze bridgereis voor **de halve prijs!** De goedkoopste tweepersoonskamer kost € 86,25 per persoon voor vijf dagen, oftewel € 17,25 per dag inclusief het ontbijt!

Of het restaurant geopend zal zijn is nog onbekend. Dat staat opnieuw te huur. Gelukkig is er belangstelling, maar dat is nog niet rond. Mocht het niet lukken het restaurant te verhuren, het heeft ook zijn charme om de verschillende eetgelegenheden in de buurt te bezoeken.

Maandag de 21ste verwachten wij u en de halve prijs geldt t/m zaterdag 26 mei. Als u eerder komt of later vertrekt, krijgt u 'slechts' 20% korting op de prijzen die in het hoogseizoen gevraagd worden. Die prijzen vindt u op één der volgende pagina's.

Het hotel is ideaal gelegen om dagtochtjes te maken, te wandelen in de beboste bergen en het strand is vlakbij. De mogelijkheid tot uitstapjes zijn legio. Cinque Terre, Luca, Pisa en tal van andere bekende trekpleisters in Toscane zijn met de auto in anderhalf uur te bereiken. Eigen vervoer is aan te bevelen, want de bus stopt slechts 6 keer per dag op het pleintje bij de ingang van ons hotel.

Kamers in het rood zijn voor de midweek in mei al geboekt

Prijzen in ons hotel tijdens het hoogseizoen

K. Type	Kwaliteitskenmerken	Normale Prijs
10 Single	Kamer met badkamer en ventilator	€ 49,00
11 Budget	Kamer met badkamer en ventilator	€ 69,00
12 Single	Kamer met badkamer en ventilator	€ 49,00
14 Budget	Kamer met badkamer en ventilator	€ 69,00
15 Baby bed	In kamer voor 2 personen met airconditioning	€ 87,00
16 Standard	Kamer met badkamer en airconditioning	€ 85,00
18 Standard	Kamer met badkamer en airconditioning	€ 85,00
19 Standard	Kamer met badkamer en airconditioning	€ 85,00
20 Comfort	Kamer met ruime badkamer en airco	€ 89,00
21 Comfort	Kamer met Jacuzzi en airconditioning	€ 89,00
22 Familie-Suite voor 5 personen.	Balkon Jacuzzi en airco	€ 275,00
23 Rolstoel	Kamer met aangepaste badkamer en airco	€ 87,00
25 Balkon	Grote kamer met Jacuzzi; airco en espresso	€ 150,00
26 Zeezicht	Kamer met ruime douche airco en espresso	€ 99,00
27 Zeezicht	Stilte-kamer met airco en espresso	€ 99,00
30 Zeezicht	Kamer met balkonnetje en airconditioning	€ 99,00
31 Triple	Kamer met zeezicht, 2 balkonnetjes en airco	€ 120,00
32 Zeezicht	Kamer met balkonnetje en airconditioning	€ 99,00
33 Single comfort	Kamer met balkonnetje, zeezicht en airco	€ 75,00
34 Suite	Kamer en suite met 3 balkonnetjes, zeezicht, airco, 2 badkamers waarvan één met Jacuzzi minstens een week vooraf reserveren	€ 275,00
34A Bruidskamer met grote Jacuzzi	2 balkons en Airco	€ 190,00
34B Zeezicht	Kamer met balkonnetje en airconditioning	€ 99,00
35 Comf. triple	Kamer met zonneterras, douche en airco	€ 195,00
36 Balkon	Kamer met zonneterras, zeezicht en airco	€ 150,00
37 Budget	Kamer Ruime koele kamer met airco	€ 85,00

Datum Zomer-Midweek ligt vast.

Als u in mei verhinderd bent, is een midweek begin juli wellicht mogelijk. Wij organiseren ook in de zomer namelijk een bridge-trip naar ons hotel. Het is dan soms wel wat warm, maar de kans op regen is kleiner.



Foto boven: *Het uitzicht vanaf ons terras op woensdag 13 december 2017*

Aankomst maandag 2 juli en indien u niet hebt bijgeboekt., vertrekt u zaterdag 7 juli. E-mails om te reserveren naar: info@looier.com

Alle kamers zijn gerenoveerd en beschikken over een eigen toilet, een wastafel en een douche of Jacuzzi.

Het hotel, ligt eigenlijk op de top van Nederland, want 326 meter is precies het hoogste punt van ons land. Het terras biedt u een fantastisch uitzicht over Massa en 'il Mare Tirreno.'

Vanuit het hotel zijn verschillende dagtrips mogelijk. U kunt het kunstenaarsdorp 'Pietrasanta' bezoeken, we briden in het chique Forte dei Marmi waar op woensdagmorgen één van de meest exclusieve markten van Italië plaatsvindt en natuurlijk gaat u naar het strand.

Het arrangement dat u wordt aangeboden bestaat uit de door u gekozen kamer, het ontbijt, bridge in het hotel en het bezoek aan een Italiaanse bridgeclub. Wij beschikken over suites, ruime kamers met of zonder balkon en kleine kamers zonder balkon. Het goedkoopst bent u uit als u een budget tweepersoonskamer boekt. Per persoon betaalt u dan voor de hele reis € 86,25. Goedkoper dan de kostprijs kunnen wij het niet maken.

Een parkeerplaats?

Nauwelijks een kilometer buiten het dorp hoor ik een raar geluid. Het wordt steeds erger. Bij een bocht in de weg is een bergbeekje er is daar een forellenkwekerij gevestigd. Het restaurant, dat er aan verbonden is, is prima. Ook deze gelegenheid geeft die extra attentie die in kleine plaatsjes hier gebruikelijk is. Eén keer heb ik er gegeten. Twee maanden later kom ik er met enkele kennissen terug, bestel ‘Trotta con patatas’ forel in een jasje van aardappel, een specialiteit van deze zaak waar men terecht trots op is, komt de ober terug van de keuken en vraagt: “U belijft geloof ik geen rozemarijn, klopt dat?”. Eén keer eten en dan na twee maanden nog weten dat je rozemarijn niet lekker vindt! Ongelooflijk en dan te bedenken dat het geen restaurant is dat niets te doen heeft, het was de keren dat ik er at bomvol. Men is weliswaar buiten het seizoen enkel in het weekend open en december en januari is het geloof ik helemaal dicht, maar toch. De kokkin had het zich herinnerd. Het mens heeft me die eerste keer vluchtig gezien en volgens mij kan ze me die tweede keer enkel bij binnenkomst opgemerkt hebben, want onze tafel was vanuit de keuken onzichtbaar. Dat vind ik klasse, zo’n gelegenheid kan bij mij niet meer stuk. Bovendien, en dat is voor de hengelaars onder u interessant, in de forellenvijver mag men vissen! Alle vis die u vangt, wordt gewogen en kunt u tegen betaling meenemen. Er staan overal hengels klaar. Hele families gooien na de maaltijd nog een lijntje uit en besluiten ‘il pranzo’ met een uurtje gezellig samen vissen.

Bij dat restaurant is wat parkeerruimte. Dat is belangrijk, want de bergweg naar Antona is over het algemeen zo smal, dat twee grote auto’s elkaar maar net kunnen passeren. Bovendien is hij zo bochtig dat het ons levensgevaarlijk schijnt om daar zo maar te stoppen. We willen toch weten of we kunnen ontdekken wat er aan de hand is.

Ik ben een oen op autogebied. Voor mij is het een vervoermiddel waar je benzine ingooit en dat dan rijdt. Noch van techniek, noch van onderhoud heb ik kaas gegeten. Ooit heb ik weken met een soort van kloppend geluid doorgereden. Geen flauw idee wat dat was, ook dat

werd erger en erger. Uiteindelijk toch maar naar de garage gegaan. Bleek de lagering van het achterwiel er helemaal uitgelopen te zijn. Kunt u nagaan hoe ik op problemen met een auto reageer. Ook met deze wagen had ik ooit eens iets. Wil ik wegrijden doet hij het niet. Geen greintje asem gaf hij, als ik het sleuteltje in het startslot draaide. De avond ervoor gewoon neergezet en dan een dag laten stuk. Dat is voor mij onbegrijpelijk. Gelukkig komt de Wegenwacht tegenwoordig ook thuis bij je langs. Uit voorzorg ben ik daar natuurlijk lid van, want er hoeft ook maar iets te gebeuren en ik zit met mijn handen in het haar. Toen ik belde waren ze er binnen een half uur. Accu gevuld, motor startte weer probleemloos. Ook die man van de Wegenwacht had geen idee waarom die accu nu plotseling leeg stond. We moesten blijven rijden en hem bij een garage laten nazien. Er zou wel ergens kortsluiting zijn. We hadden net een halve kilometer gereden toen we zo'n verkeersdrempel namen. Door de 'klap' schoot het deksel van de kofferbak open. In die kofferbak zit een lampje en dat lampje brandt ook als de motor uitgeschakeld is. Zo'n klein rotlampje trekt in tien uur zo'n hele accu leeg, onvoorstelbaar.

Deze aflevering komt uit het boek:

“Buon Natale in Antona”

Het is via onze webshop voor € 4,95 exclusief verzendkosten te koop. Klik daartoe op de homepage 'Blog & Uitgeverij' aan. Rechts naast de blog-data vindt u: [Voor Uitgeverij-bestellingen: klik hier >](#)

Wil je lid worden, een bridgereis boeken, of een cursus volgen?

Neem contact op met Hans Becker.

zijn e-mail adres is: info@looier.com

Wil je verzekerd zijn van een bepaalde kamer? Reserveer die!

Gebruik voor betalingen van het clublidmaatschap,
het IBAN nummer van Bridgeclub de Looier is:

NL81INGB0007366100

Je kunt per overschrijving of met de betalingsmodule op de site de lidmaatschappen, cursussen en boeken afrekenen.



Telefoonnummer voor de bridgeclub : 020-420 69 88

Wordt de 3e veiling-markt een succes?

Hoewel we de eerste geen en de tweede keer dat we een veiling-markt organiseerden nauwelijks bezoekers trokken, rekenen we zaterdag 27 januari aanstaande op een beter resultaat. Er hebben voor die dag al twee standhouders toegezegd te zullen komen. We gaan er dan ook hard aan trekken en hopen dit keer in de Echo een artikeltje te scoren.



Een massief zilveren, 6-delig, Art Deco bestek, waarvan de originele cassette nog aanwezig is, vormt het hoogtepunt van de markt. Dit bestek, bestaande uit:

- 6 theelepeltjes
- 6 dessert lepels
- 6 dessert vorkjes
- 6 grote bestekken
- 6 eetlepels
- 6 grote vorken
- 6 fruitmesjes
- 6 messen een taartschep, een soep- en een sauslepel een aardappel en een groentelepel

is voor € 1.000,- te koop. Dat is een ongekend lage prijs, want er werd mij een andere zilveren cassette om te veilen aangeboden en die zou zeventuizend Euro moeten opbrengen. en kan, als u met kerstmis goed voor de dag wilt komen, voordien nog gekocht worden.

Natuurlijk zijn er nog heel veel andere dingen die op de markt worden aangeboden. Een opsomming: Munten, glaswerk, aardewerk, carnavals kleding daarbij zit een oude pandjesjas compleet met mottengaat-

jes, een prachtig prinsenpak met goudbrokaat uit ±1875 twee identieke jurken met heel veel kant één in zacht groen en één in zacht roze. Wilt u zich als tweeling wilt verkleden, dan is dit het geschikte kostuum daarvoor. U zult er heel veel eer mee behalen.

Wij organiseren deze veiling-markten voor kunst, antiek en curiosa gewoonlijk van oktober t/m april op de laatste zaterdag van de maand. Tussen Kerst en Nieuwjaar slaan we over en soms, als de laatste dag van de maand een zaterdag is organiseren we hem één week eerder.

De markt is van 11 tot 16 uur geopend. Aan het eind van de markt wordt er een selectie gemaakt van spullen die niet mee teruggenomen worden. Die spullen worden dan geveild. Alle artikelen (ongeacht de waarde) die door de Looier worden ingebracht, starten met een begin-bod van € 1,-. Is er weinig of geen interesse en wordt er niet tegengeboden krijgt de eerste en enige bidder dit stuk voor die ene piek!

Natuurlijk zal er van alles te koop zijn op deze markt, want de Looier heeft nog voorraad die aan de man gebracht moet worden. De vakantie appartementen waren geheel gemeubileerd inclusief serviesgoed enz. Dat zijn vaak IKEA spullen die nauwelijks of niet gebruikt zijn.

Iedereen kan deelnemen en een tafeltje huren. De kosten voor een zo'n stek bedragen € 10,-. Als standhouder kun je ook spullen laten veilen. Als u een startprijs opgeeft betaalt u 10% van dat bedrag. Als wij met een startprijs van € 1,- mogen beginnen betaalt u als verkoper geen veilingkosten. Het opgeld voor kopers is eveneens heel laag gehouden: klanten die iets op de veiling kopen betalen 10% opgeld.

Standhouders mogen hun tafel om 10 uur inrichten. De veiling begint om 16 uur. De uren daarvoor kun je dus ook beschouwen als kijkdag. Zorg dat je er bij bent!

Op zaterdag 27 januari 2018 gaan we er voor!